

Amsterdam, 24 maart 2020

Lieve medebewoners van de Eik,

Omdat Marianne en ik, in deze bizarre tijd van isolatie en quarantaine, geen Paas-bijeenkomst in de hal of iets anders kunnen organiseren, heb ik iets anders bedacht.

Het organiseren van een VRIMIBO.  
Oftewel een Vrijdag Middag Borrel.

Hoe kunnen we dat doen?

Met zijn allen elke vrijdagmiddag om 15:00 uur een kwartiertje of zo op het balkon samen een drankje doen. Dus op uw balkon gaan staan met een eigen kopje koffie/thee of een wijntje/biertje.

Zo kunnen we toch, ieder vanuit zijn of haar eigen balkon met dus voldoende afstand tot elkaar, elkaar ontmoeten.

Lijkt u dit ook een leuk plan?

Doet U mee?

Hoe meer zielen hoe meer vreugde!

Tot a.s. vrijdag 15:00 uur dan, op het balkon.

Voor U allen blijf gezond, houd moed en tot elke vrijdagmiddag 15:00 uur op uw balkon!

Veel liefs,

Marlies